



# Cha Phanxicô Xaviê Trương bửu Diệp

## Thương xót như Chúa Cha

Hôm 8.12.2015 Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép cửa Thánh và tuyên bố năm thánh Lòng Thương Xót. Khẩu hiệu của năm thánh là “Thương xót như Chúa Cha” và hình ảnh biểu tượng rất sống động là người Cha già vui mừng vác con trai hoang đàng trên vai và má áp má áp yêu vỗ về. Trong Kinh năm Thánh được chính Đức Giáo Hoàng biên soạn, ngài liệt kê những cử chỉ bộc bạch rõ nét lòng thương xót của Chúa với: Giakêu và Matthêu, nhân viên thuế vụ; với người đàn bà ngoại tình và bà Maria Madalêna; với Phêrô, kẻ chối thầy; với người trộm lành và cả với người đàn bà đa phu xứ Samaria. Tất cả đã được Thiên Chúa thương xót và cứu độ. Muôn ngàn đời xin tán dương tình Chúa xót thương.

Ông Châu Văn Sáu và Ông Châu Tuấn Khanh, hai người con trai của Ông Châu Văn Sự, chủ hầm lúa ở Cây Gừa năm 1946 đã nhìn nhận: chúng tôi là những trẻ em người ngoại giáo lúc đó, nhưng Cha Diệp thương yêu chúng tôi và thân tình nói chuyện, hỏi thăm chúng tôi còn hơn với những trẻ em công giáo. Lương giáo quý mến Cha Diệp vì lòng thương xót của Ngài.

Soeur Maria Kim Ly, dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng, kêu Cha Diệp bằng Bác đã thổ lộ: Cha Diệp mặc áo dòng đen suốt ngày và đi đầu trên xóm dưới thăm bà con cả lương giáo. Cha không cho Mẹ của Soeur nấu đồ ăn ngon vì Cha nói: Nhiều người đói không có gạo ăn mà mình ăn ngon coi sao được.

Bà Maria Huỳnh Thị Tú ở Chủ Chí nói: Khi Cha đến là tui nấu cơm cho Cha ăn. Cha dễ ăn lắm! Cha không nghỉ ngơi được, vì bà con bu chung quanh, kẻ xưng tội, người xin xoá chuyện này chuyện nọ... đến nỗi, cha mẹ chết mà cũng phải xin Cha Diệp cho khăn tang.... Nghèo quá không quần áo mặc thì làm sao có vải may khăn tang.

Ông Nguyễn Văn Đức, con bà Tú, rửa tội theo Công Giáo lấy tên thánh Đominicô, nhưng 10 đứa con của ông không được rửa tội, vì: “Ông Cố Diệp bị người ta giết chết, dân chúng tản cư, không có Ông Cha nào dám đến sống giữa dân như Ông Cố Diệp... thì làm sao rửa tội cho con cái! Không chủ chăn thì đàn chiên tan tác mà!”

Ông Huỳnh Văn Lập, tức Ba Lập, đi lính Pháp ở địa phương, thường lui đến nhà thờ Cha Diệp ở Tắc Sậy xác nhận “ Ông Cha Diệp thương người hết có biết! Tháng năm là tháng hạn hán, bà con không gạo ăn, nhiều người đói khổ ở miệt ngoài gánh con tới xin gạo, xin cơm... Cha Diệp bảo con cháu giúp việc nhà chung mang gạo phân phát cho dân nghèo!”

Bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa, hiện ở San Jose, CA. Soeur Maria Huỳnh Thị Nữ, Cù Lao Giêng và bà Carôla Võ Ngọc Anh ở Sài Gòn... là ba đồng nhi hát thường xuyên ra vào nhà thờ đã cho biết: Người ở miệt ngoài, đói khổ, gánh con đến kêu cứu.... Cha cho ăn no, rồi Cha còn kêu bổn đạo ai có cần người làm thì mang họ về nhà cho tá túc và làm phụ việc kiếm cơm... Cha Diệp mở lòng lo cho người chết. Thời loạn lạc, nhiều phe nhóm thanh toán nhau và giết người đem thả trôi sông... Cha Diệp cho vớt lên, mặc quần áo khâm niệm và đem chôn trong đất thánh công giáo. Chuyện không thấy ai làm thời đó.

Ông Louis Nguyễn Hữu Giàu sinh 1927 hiện ở Sài Gòn và Ông Lê Văn Danh, sinh 1927, em rể của Đức Hồng Y Mẫn...là hai người chèo xuồng cho Cha Diệp đi làm lễ các họ đạo lẻ xa xôi. Hai Ông này cho biết: ngoài Tắc Sậy, Cha Diệp có 8 họ đạo lẻ ở xa xôi lắm. Nhưng Cha thường xuyên lui tới với bà con và chăm sóc họ phần hồn phần xác. Nên ngay cả Ông Khu Phụng Xuân là người lính Cao Đài chứng kiến cảnh Cha Diệp bị chém. chết đã nói với Cha Anton Vũ Xuân Vinh: “Cha Diệp là một Ông thánh!”

Lòng thương xót có sức mạnh chinh phục vô song. Người ta có thể thù ghét hết tất cả mọi người trừ người yêu thương và tha thứ cho mình. Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, thương xót như Thiên Chúa Cha: thương người nghèo, thương người ngoại giáo và hy sinh mạng sống mình để



**NHÂN CHỨNG SỐNG (De Visu) 1.** Ông Huỳnh Văn Lập (tức Ba Lập), sinh năm 1927 – 2. Ông Louis Nguyễn Hữu Giàu, sinh 1927 – 3. Sr. Kim Ly cháu gọi cha Diệp bằng Bác – 4. Ông Lê Văn Danh, sinh 1927 – 5. Bà Huỳnh Thị Tú, sinh 1905 (qua đời 2012) – 6. Ông Nguyễn Văn Đức, sinh 1934 (con bà Tú) – 7. Bà Nguyễn Thị Thới, sinh 1919 – 8. Ông Châu Tuấn Khanh (con ông Châu Văn Sự) – 9. Bà Liên (con dâu ông Biện Thơ) – 10. Ông Ngô Minh Quang – 11. Ông Châu Văn Sáu – 12. Ông Khu Phụng Xuân.

cứu một trăm người ngày 12.3.1946 và cho đến bây giờ Ngài vẫn thi ơn bố đức qua việc cầu bầu ơn lành Chúa cho hàng trăm ngàn người đang chạy đến khẩn nguyện xin ơn.